

Wil mijn ziel in vroom gebed gedenken  
Dat weze uw leste en beste vriendschapsdaad,  
Meer dan gewezen komt dit mijn ziel ten baat,  
Want 't zal haar laafnis en hemelsvreugde schenken.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## IRMA SIMOENS

weduwe van de Heer

ULMER COSIJNS,

geboren te Nederzwalm de 28 oktober 1875 en  
godvruchtig overleden te Nederbrakel  
de 3 mei 1961,

voorzien van de laatste HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis"

---

"Want zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij  
Zijn eengeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen  
die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan,  
maar het eeuwig leven zouden hebben. - Want  
God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet  
om de wereld te oordelen, maar om de wereld door  
Hem te redden. - Wie in Hem gelooft, wordt niet  
geoordeeld; maar wie niet gelooft, is al geoordeeld,  
omdat hij niet geloofde in de naam van Gods een-  
geboren Zoon".  
(Joannes 3, 16-18)

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.



Heer en Mevrouw Jozef THOONEN-COSIJNS en  
kinderen,

Heer en Mevrouw Fernand COSIJNS-GYSELINCK  
en kinderen,

De families SIMOENS, NECKEBROECK, COSIJNS,  
DE BROUWER en BERLANGER,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.