



O groot geheim van de dood...  
wat leert ge ons duidelijk  
de vergankelijkheid van dit aardse leven kennen.

Dankbaar aandenken aan de Heer

## **Jan-Baptist SIMOENS**

Weduwnaar van Mevrouw

### **Palmyre Van de Menschbrugge.**

Geboren te Everbeek op 8 juli 1902 en overleden in het Sint Franciscustehuis te Opbrakel op 10 november 1992.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken.

De lange levenstocht van vader is ten einde. Toch doet het afsterven van een van onze dierbaren altijd pijn. Bij het afscheid weten we eerst hoe sterk familiebanden zijn, van onze ingoede moeder die ons verliet op 9 april 1991, en nu van onze dierbare vader op 10 november 1992, die getekend door de kwalen van den ouden dag, stil en rustig, tevreden en rechtschapen van ons heeft afscheid genomen. We zijn God altijd dankbaar voor wat die brave man gewroet en gewerkt heeft voor zij gezin. In die tijd van toen is hij dagelijks opgetrokken van drie uur in de morgen, door alle wind en weer, om de vroege trein te halen, die hem met andere werkmakers naar de ondergrondse en stofferige mijnschachten moest brengen. Die tocht en dat werk heeft hem gestaald tot een harde werker en een sterk karakter voor hem zelf en die hem omringden.

Wat vader ons ten dienste en voor ons welzijn gedaan en geweest is, zal innig dankbaar blijven voortleven. Bij moeders zorg en toewijding waren, ook nog te gast en liefdevol opgenomen, de kleine kindjes van toen, van hun broer en zus, die vroeg gestorven waren. Ze deelden zo ruim en goed in onvermoeide opoffering en genegenheid van nonkel en tante. De Heer lone het hun, wat ze in zijn naam gedaan hebben.

Mijn beminde kinderen, kleinkinderen en familieleden ik ben U allen zeer dankbaar voor alles wat ge in liefdevolle zorgen en toewijding in onze oude dagen voor moeder en mij gedaan hebt, vooral de laatste jaren van ons leven, met zoveel geduld. Ook mijn oprechte dank voor uw attenties en bezoeken. Allen die mij genegen en dierbaar zijn, gedenk me in uw gebed !

Mijn oprechte dank voor alle goede zorgen en diensten in de beide verzorgingstehuizen.

Namis in de St.-Martinuskerk te Opbrakel op zondag 29 november te 10 u.

De familie dankt U voor uw bliken van deelneming in de rouw.

Rouwleiding BVBA Raoul, Brakel, (055)42.24.49