



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

JEANNINNE SIMOENS

echtgenote van Etienne PEDE

Geboren te Sint-Maria-Lierde
op 25 juli 1939 en overleden te Zottegem
op 18 april 2000.

De families SIMOENS, PEDE,
MEULENIJZER en VEECKMAN,
danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

de bezige bij
nooit in ledigheid
altijd in actie dag aan dag
het gekende type van
alles in de plooiën
moederlijk en huuselijk
voor Brian altijd paraat

de school was haar afgod
vijfentwintig jaren dienst
zij was er graag gezien
innemend stil - heel stil
betrouwbaar - altijd op post
wie Jeanninne vroeg
ze deed wat men haar vroeg

sinds nieuwjaar op pensioen
met feest en lied gevierd
het diploma in de jonge kader :
'poetsen schrobben in de klassen
altijd verder stof afdoen
oh wat is het fijn geweest'
nu een doodgeslagen lied

de school dankt - de parochie dankt
felicitteert in de rij van velen
dit goede hart voor iedereen
dank Jeanninne
er gebeurt zoveel
als je doet wat moet gedaan
als je een weldaad bent