



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jean-Pierre SIMOENS

zoon van
Frans SIMOENS (†) en Germaine GODIJN

geboren te Opbrakel op 14 maart 1953
en door een smartelijk ongeval overleden
te Everbeek op 22 september 1994,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

De families

SIMOENS, GODIJN, danken U voor de
blijken van medeleven en gebed.

De kermis was in aantocht. Hopelijk een mooie zonnige kermis. En dan moet zo iets gebeuren. Eerst konden we het niet geloven. Maar helaas het was nu eenmaal zo. Jean-Pierre, nog zo jong en niettegenstaande zijn handicap - of was het juist omwille van zijn handicap - de oogappel van zijn moeder. Onze woorden komen ongetwijfeld te kort om de pijn te omschrijven. Gelukkig weten we en geloven we dat God onze duurzame overledene niet in de steek heeft gelaten, maar hem nu reeds vervroegd bij Hem heeft geroepen bij vader in het hemels Vaderhuis.

Rouwend, maar zeker en vast ook betrouwend bidden we tot God dat Hij hem bij Zich neme ten eeuwigen leven in rust en vrede en dat Hij zijn zorgzame, maar nu treurende moeder steun en sterkte geve.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H.Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 23 oktober 1994 om 9.30 uur.