

Zalig de doden die in de Heer sterven.
Laat hen rusten van de moeite van hun arbeid,
want hun werken vergezellen hen.

(Apok.)



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW
MARIA SIMOENS

echtgenote van de Heer Emiel Everaet

Geboren te Mater op 12 januari 1904
en overleden te Michelbeke op 23 januari 1992,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Moeder heeft het vermoeide hoofd in alle stilte neergelegd. Lief en leed, zorg en verdriet, blijdschap en geluk zijn nu voor haar omgezet in eeuwige vreugde. De Heer gaf haar een sterke gezondheid, een sterke wil en een onvermoeibare werkkraft. Hij gaf haar ook een groot geloof, wat staande blijvend in de tijd van toen, maar vasthoudend aan wat God en de Kerk voorhield. En als het lijden kwam en de miserie van de oude dag aanklopte, was zij dankbaar voor allen die haar hielpen en liefhadden.

Zo leefde zij, zo stierf zij: tevreden met het leven, tevreden met de dood.

God, geef nu Uw heerlijkheid en Uw vreugde aan haar die ons zo dierbaar was. Haar heengaan maakt ons diep bedroefd. Een moeder blijft immers het kostbaarste wat een mens bezit op aarde.

Boven de pijn die ons beroert stijgt echter een gevoel van dankbaarheid omdat Gij ons deze moeder hebt gegeven, omdat zij zo lang onder ons mocht verblijven.

Help ons in ons eigen leven trouw bewaren wat zij ons, in alle eenvoud heeft voorgeleefd.

Moge zij blijvend in Uw vrede rusten en vanuit de hemel voor ons zorgen. Amen.

Voor uw bliken van medeleven danken U

Emiel EVERAET, *haar echtgenoot*,
Richard EECKHOUT (†) - Suzanne EVERAET
en kinderen,

Albert EVERAET - Maria HOEBEKE en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families Simoens, Everaet, Van Holle en Van Dorpe
De namis zal opgedragen worden op vrijdag
28 februari 1992 te St.-Maria-Horebeke.

Drukkerij Van Overmeire - Horebeke