

"Moge hij leven met Gods uitverkorenen!"



VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

REMI SIMOENS,

geboren te Oprakel, op 24 oktober 1884
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
op 22 november 1970,

gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

OUD-STRIJDER VAN DE OORLOG 1914-1918.

Zijn uur was gekomen. Uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom, als waardige bekroning van een goed besteed leven, ging hij naar de eeuwige liefde van de Vader in de hemel.

Hij was een wijs en bedachtzaam man, spaarzaam in woorden maar met een dankbaar, diepgevoelig hart. Hoewel hij zelf geen gezin stichtte, genoot hij in zijn laatste levensjaren de warme en gulle genegenheid van het schone, jonge gezin bij wie hij inwoonde. Met monkelende glimlach zag hij met begripende sympathie naar het dartele, stoeiend jonge leven rondom hem en in het geluk van de anderen vond hij vreugd en steun.

Duurbare Familie, van harte dank voor uw zorgvolle genegenheid en liefdevolle waardering.

Moge O. L. Heer U daarvoor mild zegenen en belonen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19



De Familiën SIMOENS-ROMAN,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.