



TROOSTVOL AANDENKEN
AAN DE HEER

ROGER SIMOENS

echtgenoot van Mevrouw
Blanche ACHTERGAELE

geboren te Olsene op 21 september 1924
en onverwacht thuis overleden
te Machelen op 11 november 1998.

Blanche ACHTERGAELE zijn echtgenote
Luc en Noëlla SIMOENS - KEIRSEBILCK
zijn kinderen

Makrim en Cindy KATANI - SIMOENS
Kristof SIMOENS
†Tania SIMOENS zijn kleinkinderen
alsmede zijn broer,
zijn schoonbroer, schoonzusters,
neven, nichten en verwanten
en de families
SIMOENS - ACHTERGAELE -
VAN HAUTE - LIPPENS

danken u om de steun van uw gebed

Rouwleiding - Funerarium Van De Vijver, Zulte
Tel. 09 / 388 86 63 - 388 79 21
Druk. Gontran Voet, Machelen - Tel. 09 / 386 25 63

Op de avond van Elf November
kwam voor ons vader de dood - heel onverwacht -
als een niet genodigde gast.
Plots was alles voorbij waarvan vader heel zijn
leven had verlangd : de rust, de warmte van het
huishoudelijk geluk en de stille droom om nog
lang te leven.

*"Gij avond, zijt mijn zalige sponde
waar ik me nimmer eenzaam acht". (G. Vekeman).*

De herinnering aan hem komt als een waterbron
naar boven, terwijl de kille, mistige dagen van
november het verdriet om zijn afscheid nog
zwaarder maken.

De eenvoudige en vriendelijke man,
met het mutske op zijn hoofd,
was steeds klaar de mensen langs de weg te
groeten en een babbeltje te slaan.
Hij las zijn krant en was geïnteresseerd in het
nieuws van hier en op een ander.
Rustig leven was zijn verlangen, maar zoals bij
elke mens was het leven voor hem niet altijd
zacht, vredig en zoet.
Zijn gezin, zijn thuis dat waren de grote waarden
waarvan hij leefde.
"Zeg nimmer dat hij niet beminde". (A. De Vos).

Wij geven hem uit handen en hopen en geloven,
dat hij is aangekomen in het land der levenden
bij de Heer.

Namis in de kerk,
vrijdag 11 december 1998 om 18.30 uur.