

Zijn wegen waren schoon en al zijn paden vol vrede.
(Prov.)

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

TEOFIEL SIMOENS

echtgenoot van wijlen Mevrouw
LYDIE BUYDENS

geboren te Everbeek-St.-Jozef, de 1 december 1864.
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 27 februari 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie
Erelid van de Koninklijke Harmonie „ De Eendracht “.

Niet een lang leven maar een deugdzzaam leven alleen
heeft waarde bij God. (H. Fr.)

Kristus heeft Zijn heilige armen op het kruis uitgestrekt,
in die armen verlangde hij te leven en te sterven.

Zijn uur was gekomen, uitgeput van krachten, in een
gelukkige ouderdom, als waardige bekroning van een
goed besteed leven. Hij stierf zoals hij geleefd heeft, als
een rechtvaardige in de vreze des Heren.

In blijdschap, simpel en eenvoudig, innig vroom en
godsdienstig, bracht hij zijn laatste levensjaren door, en
is heengegaan in vrede. Kristus kon van hem getuigen :
„ Ziedaar een waarachtige dienaar Gods in wien geen
bedrog te vinden is “.

Zijn herinnering zal nog lang voortleven bij velen,
zowel om zijn karakter-eigenschappen als om zijn rijk
geloofsleven.

In zijn tijd hield hij van het werk ; bedrijvig en onder-
nemend, deinsde hij niet voor hinderpalen achteruit.
Een brave man, rechtzinnig in zijn daden, zijn hart op
zijn hand, zacht en goedig voor iedereen. Voor hem was

het Geloof een zuurdesem die heel zijn leven doorgistte,
die verhevenheid schonk aan ieder handeling en gedach-
te. Zijn gebed ging zijn leven vooraf en doordrong het,
zodat hij ook met hart en ziel gehecht was aan de
gebruiken van zijn godsdienst, vooral aan zijn zondags-
mis en zijn maandelijke biecht en communie in de Bond
van het H. Hart. De priester vereerde hij met warme
genegenheid en ontving hem gaarne bij hem thuis.

Bemide dochter, dierbare familieleden en vrienden, mijn
taak is volbracht. God, onze Vader in de hemel, roept
mij tot hem. Zijn heilige wil geschiede. Ik dank U, gij
waart allen goed en begrijpend voor mij. Ik vervoeg nu
mijn lieve echtgenote in de hemel, waar ik zal bidden
voor u. Blijft getrouw aan een goed beleeft kristelijk
leven, bron van geluk hier en hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



*De familiën SIMOENS, DE WOLF,
BUYDENS en DE KONINCK*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel Tel. 434.70