

Gelukkig zijn zij allen
die hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven spijs de dood.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

Franciscus SLAGMULDER

echtgenoot van Mevrouw

Rachel Justina SMEKENS

geboren te Mere, de 6 februari 1905 en
in de Heer ontslapen te Erpe, de 19 december 1962, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart

Het zo onverwacht en snel afsterven van deze duurzame echtgenoot en vader, die nooit ziekte, noch verzwakking van gezondheid had gekend, en nog wel in de bloei van het leven, bestormt het gemoed met roerende bedenkingen! We weten, weliswaar, dat het leven onderhevig is aan zoveel gevaren van dood; maar we bedenken nog meer dat in leven en dood we zijn in de handen van de Heer, die alles leidt in bewaren en vergaan.

De duurzame overledene was uitzonderlijk gewijd aan zijn plicht en zijn taak. De Heer schonk hem een gelukkig en welarend huisgezin, en menig zegen kwam neder over zijn arbeid en onderneming. Daarom, nu het uur der beproeving is gekomen, trachten we te berusten in de toelating op de H. Wil van God; want wie weet wat een voordeel de Heer heeft willen verwerken in dit zware lijden!

Beminde echtgenote, lieve kinderen, kleinkinderen, broers en familie, ons aller schreit het hart van schrijnende pijn; edoch ons wacht een onvergankelijk geluk bij de Heer. In innige verbondenheid van genegenheid en arbeid hebben we geleefd; en ook ging ieder dag ons gezamenlijk gebed ten Hemel, door de bemiddelende hand van Onze Lieve Vrouw. We hebben gehoopt en betrouwd op God; onze verwachting zal niet worden ontgoocheld.

Vaart allen wel; en gij mijn lieve kinderen wilt er wel voor zorgen te zijn voor uw lieve moeder en liefdevolle steun in elke omstandigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid

(300 d. afl.)

Mevrouw Franciscus SLAGMULDER,
Heer en Mevrouw Hector VAN DER
ELST-SLAGMULDER en kinderen,
Heer en Mevrouw René SLAGMULDER-
DE BOLLE,

Heer Roger SLAGMULDER,
Heer Paul SLAGMULDER,
Mejuffrouw Lydie SLAGMULDER,
Heer Etienne SLAGMULDER,
De familiën

SLAGMULDER,
SMEKENS,
DE RYCK,
VAN GOETHEM en
DE WINTER

danken U innig voor uw gebeden en de
troost van uw medevoelen in de rouw
die hen treft.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe