

't Zij kort of lang, waarom is 't dat we leven
't en zij om God, met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onzen keer
van sterven af te wachten van den Heer.
(G.G.)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

GERARDA SLAGMULDER

Echtgenote van Mijnheer

LAURENT SCHEIRLINCKX

geboren te Voorde op 26 november 1920
en godvruchtig overleden te Ninove
op 17 januari 1968.

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

IJveraarster van het « Klein Werk van Tongeren ».

Niet in een zegetocht te sneuvelen, maar te
moeten kwijnen in verborgen lijdzaamheid; niet
ineens, maar druppel voor druppel de lijdenskelk
te moeten drinken: dat is een martelaarschap, scho-
ner dan de schoonste dood. (Bossuet)

Lange tijd heeft ze het kruis van haar ziekte
in gelatenheid en geloof gedragen. En naar het
woord van de apostel was ze ervan overtuigd dat:
zo wij met Kristus lijden, wij ook met Hem zullen
verheerlijkt worden.

Ze had een grenzeloos betrouwen op O. L. Vrouw
en heeft deze Voorspreekster haar niet de genezing
bekomen, toch heeft de overledene bij Haar ge-
leerd de zin van het lijden en het offer.

Dierbare echtgenoot en zonen, ik dank u voor
hetgeen ge voor mij gedaan hebt, voor uw gene-

genheid en liefde, voor uw zorg en toewijding.
God zegene en beware u. Vaarwel!

Van u en van mijn familie reken ik op een vroom
gebed.



De families :

SLAGMULDER,
SCHEIRLINCKX,
HAMERYCK en
VAN HEGHE,

danken U van harte voor uw blijken van
deelneming en voor uw gebeden.

Uitg. F. De Vos, koster, Ophasselt