

Ons leven en onze dood zijn in de handen van de Heer : de goede God beschikt er over volgens Zijn wijsheid en barmhartigheid.



**GEDENK IN UW GEBEDEN**

DE HEER

**Pieter S M E E T S**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria-Magdalena DE CUBBER,**

geboren te Hoensbroek (Nederland)  
op 29 april 1894 en overleden in de H. Hart-  
kliniek te Geraardsbergen op 29 maart 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

In eenvoud is deze overleden man door het leven gegaan. Wij hadden gehoopt dat hij nog enkele jaren onder ons zou mogen blijven, want wij hielden van elkaar.

Zolang zijn krachten het toelieten, was hij een en al dienstbaarheid. Ook tijdens zijn ziekte ging zijn bekommernis naar alles waarin de zijnen belang stelden.

Lang koesterde hij de hoop op genezing om weer thuis te kunnen zijn ; tot uiteindelijk de dood zich dichterbij en dichterbij aanmeldde en hem vertrouwd maakte met de gedachte

dat hij op weg was naar dat andere tehuis, waar de Vader hem opwachtte met uitnodiging : « Kom, goede en getrouwe dienaar, in het Rijk dat voor U bereid is van in eeuwigheid ». Zo heeft de Heer hem de welverdienende rust en vrede geschonken.

Duurbare echtgenote en kinderen, ik dank U voor wat gij voor mij gedaan hebt tijdens mijn laatste levensdagen. Uw aanwezigheid bracht mij steeds opnieuw troost en opbeuring.

Ik reken nu ook op uw gebed, waardoor wij in gedachten zullen verbonden blijven tot het wederzien bij de Heer.

De families SMEETS, RITZEN, DE CUBBER,  
VERSTICHELEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelname in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel