

Ik ben de Verrijzenis en het leven.  
Al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven  
maar eeuwig leven. (Job.)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **Georges SMEKENS**

echtgenoot van Mevrouw

**María DE MULDER**

geboren te Bavegem op 21 april 1894 en god-  
vruchtig overleden te Gent in de Kliniek St-Jan  
de Deo op 14 oktober 1980, gesterkt door de  
H.H. Sakramenten der zieken.

Opgeëiste oorlog 1914-1918.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

«Uw dienaar laat Gij Heer,

nu naar Uw woord in vrede gaan». Luc 2.29.

Wij bidden U Heer, voor Uw overleden dienaar,  
wil hem nu deelachtig maken aan Uw eeuwig  
leven.

Zijn aards leven was schoon en verdienstelijk.  
Nu hij van ons is heengegaan, beseffen wij nog  
beter wat hij voor ons allen geweest is. Hij leef-  
de zoals God het van hem verlangde: plichtbe-  
wust, rechtvaardig, liefdevol. - Bezorgd voor vrouw  
en kinderen heeft hij zijn levenlang voor hen  
hard gewerkt.

Met ontroering en eerbied denken wij nu aan hem  
terug, aan zijn eenvoudige goedheid, zijn geloof  
en vertrouwen, zijn hartelijkheid waarmee hij met  
de mensen kon omgaan.

In zijn laatste levensmaanden was hij een voor-  
beeld van zachte verdueligheid, want nooit hoor-  
de men hem klagen. Wij bidden nu voor zijn  
echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Moge het geloof in Jezus' Verrijzenis de troost-  
volle zekerheid brengen dat het leven van hun  
goede vader zal beloond worden bij de Almach-  
tige God.

Oprechte dank aan allen die hem met toewijding  
hebben verzorgd en zijn lijden hebben verzacht.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families :

SMEKENS, DE MULDER, MAEGERMAN  
en DE GUSSEM,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

---

Druk. De Brauwer-Van Audenaerde, Bavegem.