

Ach Heer, Gij kent mijn noden
mijn klagen dringt tot U door. (Ps. 38).



Op paasmaandag 1978 verliet ons, om
naar de hemel terug te keren, ons teer
bemind zoontje en broertje

CHRIS SERGEANT

zoontje van

Gustaaf Sergeant en Leona De Tant.

Hij werd geboren te Zottegem op 26/12/68
en overleed godvruchtig te Gent op 27
maart 1978.

Hoe verheugd was ons gezin toen ons
destijds ook een zoontje werd geboren.
Ons Chrisje mocht opgroeien in de warme
liefde van ons allen. Met zijn scherp ver-
stand begon ons kind de wereld te ont-
dekken en de mooie gaven van zijn blij
gemoed begon hij te ontplooien voor vader
en moeder en zijn zussen. Toen kwam het
onheil. Een langdurige ziekte. Het onver-
mijdelijke stond voor de deur. Geen mens
kon redding brengen.

Nu begraven wij vandaag ons jongste
kind en broertje met een hart dat ziek is
van droefheid, doch zonder de wanhoop
van het ongelooft. Alhoewel de pijn zeer
diep in onze ziel snijdt, willen wij, o God,
ons hoofd buigen om U te vragen: kom,
geef ons de stille kracht om onze droef-
heid te boven te komen. Versterk ons
geloof in het besef dat Chris, verlost van
zijn pijn, nu mag leven in Uw aanwezigheid.

Liefste papa en mama, liefste zusters en
schoonbroer, ik moet u allen verlaten.
Veel dank voor uw beste zorgen, mama.
Veel dank voor uw grote vriendschap,
papa en liefste zusters. Ik geef u allen
nog een laatste zoen.

U allen, mijn beste familie en vriendjes,
groet ik een laatste maal.

Hij ruste in de vrede van de Heer.

De families SERGEANT, DE TANT,
HYSSELINCKX en VAN DEN BOSSCHE
danken U oprecht voor uw deelneming
in hun rouw.