

"Ik geloof dat mijn Verlosser leeft!"



VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Remi, Arthur SMEKENS,

weduwnaar van Mevrouw
Aline DE SMAELE,

geboren te Oosterzele, op 9 maart 1891
en aldaar vrij plots overleden op 13 mei 1971,
begeleid door de Gebeden
van onze Moeder de H. Kerk.

De dood kan komen als een dief in de nacht; hij kan ook komen op klaar lichte dag, terwijl wij eten om ons lichaam te voeden. Geen ogenblik zijn we zeker van ons leven en van ons zelf. Laat ons daarom steeds bereid zijn op de grote ontmoeting met de hemelse Vader... Zo kan hij ons dan opnemen in het rijk van zijn eeuwige liefde en het rustig geluk voor altijd.

De dierbare overledene was een levenslustig, werkzaam man. Zijn kristelijke overtuiging droeg hij in zich zonder veel pralerij of vertoon. Zijn grote zorg ging naar het welzijn en de zaken van zijn kinderen. Hun geluk was het zijne. Nu hij weer mocht genieten van zijn gerestaureerde, vrouwelijke woning was hij er dubbel gelukkig om. Spijtig heeft het niet lang mogen duren. Gods H. Wil geschiede.

Dierbare Kinderen en Familie, dank voor uw zorgen en genegenheid. Blijft vader trouw in uw herinnering en uw gebed. En moge O. L. Heer ons eenmaal terug allen bij elkaar brengen.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619

Mijnheer en Mevrouw Armand SMEKENS-DE MOERLOOSE;

Mijnheer en Mevrouw Frans-Remi VERLEYEN-SMEKENS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Leonce GOOSSENS-SMEKENS en zoon;

Mijnheer en Mevrouw Prudent DE WINTER-SMEKENS en kinderen;

De Familie SMEKENS;

De Familie DE SMAELE;

De Familie VAN DEN BROECKE;

De Familie VAN DEN HAUWE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.