

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij mij zal
opwekken ten eeuwigen dage.

†
ZALIG AANDENKEN
VAN DE HEER

RENÉ, OMER SMEKENS,

echtgenoot van Mevrouw
GEORGINE BOUCQUÉ

geboren te Oosterzele, de 3 oktober 1899 en
er godvruchtig overleden, de 15 juli 1965.

Voorzien van de Rechten van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke zegen.

Gelukkig de mens die de Heer vreest, en met wel-
behagen zijn geboden onderhoudt, tot hem de Heer
zal zeggen: Treed de vreugde van de Heer binnen,
want in de kleine zaken waart ge God getrouw,

Hij was steeds een voorbeeldige kristene vader, die
bezorgd was voor de opvoeding van zijn kinderen.

Eenvoudig was zijn levenswandel en onwankelbaar
zijn geloof. Zijn langdurige ziekte heeft hij steeds kalm
en verduuldig en met volledige onderwerping aan Gods
wil gedragen. Het gebed was zijn sterkte: hij was een
voorbeeld voor allen die hem omringden.

Duurbare echtgenote, in volle liefde hebben we sa-
men vreugde en leed gedeeld. Wil niet treuren nu het
uur van scheiden gekomen is. Wees moedig en zoek
troost in uw geloof: eens zullen we terug voor eeuwig
verenigd zijn.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
uw genegenheid, bewaart in uw hart vaders voorbeel-
den en gedenkt mij in uwe vrome gebeden.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mevrouw René SMEKENS, geboren Georgine BOUCQUÉ ;
De Heer en Mevrouw Julien VERSPORTEN-SMEKENS en zoon ;
De Heer en Mevrouw Valère ENGELS-SMEKENS en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Albert SMEKENS-DE BUYSERIE en zoon ;
De Heer en Mevrouw Robert SMEKENS-DE MEYER ;

De familie SMEKENS ;
De familie BOUCQUÉ ;
De familie VAN DEN BROECKE ;
De familie VAN DE VELDE ;
De familie BRANTEGEM.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.