

GOD IS LIEFDE



Tot vroom en dankbaar aandenken aan

ZUSTER MARGRIET SMET

Zij werd geboren te Sint Niklaas
op 11 september 1903.

Geprofest als zuster van Maria te Nederbrakel
op 19 september 1938.

Zij is ons voorgegaan naar het eeuwig Vaderhuis
te Geraardsbergen op 19 september 1985,
haar professieverjaardag,
gesterkt door de H. Sacramenten.

„Het klimaat voor het verdere leven van de religieuse
en voor haar opgang naar God is het gebed, de
gebedsgeest, de eenvoud en de deemoed.” Zo lezen
we in de liturgische plechtigheid van de professie.

Zuster Margriet, jij was een echt Godskind, in wiens
aanwezigheid men de rust en de vrede mocht ervaren
van iemand die thuis is bij God.

Je weg was de weg van Jezus, een weg van algehele
onthechting, maar vooral van liefde voor God en voor
de mensen. Je hebt veel gebeden, je hebt enorm veel
gewerkt, veelal ongezien werk. En de laatste jaren,
Zuster Margriet, wij kunnen maar moeilijk je ons
anders voorstellen dan biddend in de kapel, biddend
bij de Heer, of met je rozenkrans in de hand, of alleen
in je kamertje,

Jij was ook een blijde zuster en jij hield van je mede-
zusters, jij hield van je gemeenschap, jij was zo
dankbaar om elke dienst.

God, Vader van alle mensen, wij danken U omdat
Gij ons Zuster Margriet hebt gegeven en wij zijn
blij dat Gij haar tot U hebt geroepen op de verjaar-
dag van haar professie.

Goede Zuster Margriet, Jezus en Maria wachten op
jou bij de hemelpoort. Nu je tot het volle licht werd
geroepen, wil je voor het aanschijn van God al onze
intenties, van onze zustersgemeenschap en van je
familie, van de wereldwijde Kerk, aan de Heer aan-
bevelen. Biddend blijven wij met jou, met elkaar
verbonden en wij dragen in ons het levendig geloof
en de vaste hoop op een blij en blijvend weerzien.
Mijn Jezus barmhartigheid.

De Algemene Directeur, E.H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de Familie Smet-Corens,
danken voor uw gebed en christelijk meeleven.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel