

Elk mensenleven is een onderweg zijn naar de
Vader.

†

Voor Mevrouw

MARIA SMET

werd het de definitieve ontmoeting met de Heer
op 25 oktober 1977

na de H. Eucharistie, de ziekenzalving en de
Pauselijke zegen te hebben ontvangen.

Haar levensweg begon te Temse op 6 februari 1893.

Ze werd door het Sacrament van het huwelijk
verbonden met de
Heer **LEON WEYN**

Moeder zijn is liefde geven. Moeder zijn is het
beste van zichzelf schenken, anderen in zijn hart
opnemen. Zwijgen om geen pijn te doen, spreken
om te verzachten, aanmoedigen om te troosten.
Moeder zijn is de totale gave van zichzelf.

Zo was mijn moeder!

Ze kende de harde beproeving haar man vlug te
verliezen. Haar moed verloor ze nooit.

Gans alleen was ze aangewezen om te zorgen voor
de opvoeding van haar kind.

Vanaf het eerste ogenblik heeft ze die taak zo
trouw mogelijk vervuld. Gemakkelijk was het niet,
maar steeds bleef ze sterk in geloof en vertrouwen,
volhoudend, kalm en beheerst, omdat ze werkte
zonder berekening en liefhad zonder terug te
vragen.

Leed en lijden werden haar niet gespaard, maar ze
wist het te verbergen om het geluk van de anderen
te vrijwaren.

Na jaren van zware offers aarzelde ze niet haar
enige dochter af te staan, om zich totaal te wijden
aan de dienst van de Heer.

Onnoemlijk triestig ben ik, lieve moeder, maar ook
oneindig dankbaar voor dat alles. Mijn religieus
gebed is dan ook een en al dank.

Moeder, schoon was uw leven, rijk aan arbeid en
zelfopoffering. Nu over uw rustig gelaat de glim-
lach van de zalige verbazing is gekomen om het
loon, dat uw deemoedig leven verdiende, bidden
wij, waak over hen die U zo innig lief hadden.

Heer, neem haar bij U op in uw liefde.

Zuster Ghislena WEYN (Z. Mutienne)

De families SMET-WEYN

De families VAN WAUWE-PYL

danken U voor uw gebeden en christelijk
medeleven in hun diepe rouw.

de neve, nevele

Begr. O. Claeys-Van Parijs, Nevele. Tel. 71.50.50