

De dood is de verlossing van vele kwellingen,
ja, zelfs een schat voor dezen die wel geleefd heb-
ben. H. Thom.



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw

Adelina-Maria SNEL

Echtgenote van de Heer

August JANSSENS

*geboren te Denderleeuw, de 4 Juni 1899 en aldaar
godvruchtig overleden, de 15 December 1950,
versterkt door de H.H. Sacramenten*

Zij was een trouwe en voorbeeldige echtgenote.
Als goede en oppassende moeder heeft zij immer
de belangen van haar huisgezin behartigd. Allen
die haar kenden kunnen getuigen van haar vreed-
zaam en rechtschapen karakter.

Ik heb droeve maanden doorgebracht en smart-
volle nachten geteld... Waaron was er geen gene-
zing voor mijn kwaal? Omdat Gij, o Heer, volgens
Uw H. Wil gehandeld hebt. Job I.

O Heer, hetgeen ik geleden heb is voorbij, maar
hetgeen ik van U zal ontvangen, zal geen einde
hebben.

Wit moeten ons aan Gods H. Wil onderwerpen,
hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig
wijs en liefderijk is. H. Bas.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
gij weet dat ik u allen heb liefgehad en voor u
gedaan heb al wat ik kon, Gij hebt mij uw wedet-
liefde betoond door uw goede zorgen en toewijding
tijdens mijne langdurige en pijnlijke ziekte. Blijft
mij allen steeds gedenken in uw gebeden, opdat
wij elkaar eens zouden weervinden bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef. (7j. en 7quad. afl.)

Heer AUGUST JANSSENS-SNEL;
Heer en Mevrouw EVARIST POTS-JANSSENS en kinderen;
Heer RUFIN JANSSENS;
De familie SNEL;
De familie JANSSENS;
De familiën VIJVERMAN en DE SMET,

danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden.

Druk. Gezust. Couck, (3, Gezellestr. 17, Denderleeuw