

«God is mijn toevlucht ten allen tijde.»

Om vroom in uwe gebeden te gedenken

MIJNHEER BENONI SNEL

weduwnaar van wijlen

Mevrouw Virginie Wijnant

Echtgenoot van

Mevrouw Bertha Van Vaerenbergh

Geboren te Denderleeuw, 28 oktober 1888,
en gesterkt met de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen «in articulo
mortis» in de Heer ontslapen te Aalst,
1 maart 1966.

Wie onder de hoede van de Allerhoogste
woont, blijft verwijlen onder de bescher-
ming van God. Ook al moet hij wandelen
in de schaduw van de dood: dan zal de
Heer zorg dragen voor hem.

Zo mag de kristen bidden en geloven,
want de Heer God is met hem, om hem
te helpen en te beschermen, en over lij-
den en dood heen hem binnen te leiden
in de eeuwige glorie van de hemel.

De dierbare overledene is na 'n welgevuld
leven naar zijn Heer & Schepper terugge-
keerd. Moge hij, door de barmhartigheid

Gods ervaren dat God het goede beloond
en ons geloof en liefde redt.

Dierbare echtgenote heb dank om alles
wat gij voor mij gedaan hebt. Dat God
er U om lone. Lieve zoon en dochter,
ook U dank ik om uwe liefde en genegen-
heid. Dat God die ons aller leven leidt U
zegene en beware.

Blijft mij in uwe gebeden en offers
indachtig. Vaartwel en tot weerziens in
de hemel.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

De familiën : SNEL,
VIJVERMAN,
WIJNANT,
HEYMAN,
VAN VAERENBERGH,
en D'HAESELEER.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U van harte.

Drukk. ANCY, Welle