

Dat Gods Heilige wil geschiede.

†

Bid voor de ziel van de Heer
Benonius Albertus SNEL

echtgenoot van Mevrouw
ELISABETH BOCKSTAL

*geboren te Denderleeuw, op 5 februari 1915 en er
godvruchtig overleden op 15 december 1965,
versterkt door het H. Oliesel in extremis*

O Heer, Gij zijt onze Schepper en onze goede Vader en wij allen zijn het werk uwer handen. In het werk mijner handen hebt Gij het uwe gezegend O God; daarom heb ik *gewillig* U mijn levenslast als een dankbaar offer aangeboden en in mijn plicht uw heilige wil erkent.

Een langdurige ziekte heeft mijn gezondheid ondermijnd; zodat mijn leven een pijnlijk offer was voor U; doch uw heilige wil geschiede.

De dood van een rechtvaardige is kostbaar; omdat hij die aanziet als het einde van zijn arbeid en de poort naar de goddelijke eindbestemming.

Beminde echtgenote, lieve kinderen, ouders en familieleden, mijn *leven* was geen gezegende ouderdom, maar de barmhartige Vader zal ons offer zegenen en belonen.

De dood kan ons scheiden; maar ze kan onze schone liefde niet breken.

Dank voor uwe grote liefde en tot een zalig weerzien in de hemel.

**De families SNEL, BOCKSTAL,
VAEYENS en**

VAN DEN BROECKE

danken U zeer voor uw gebed en medeleven bij het heengaan van onze dierbare overledene.

Drukk. De Bruyn, Nieuwstr. 15, Denderleeuw.
Begrafenisondernemingen De Poorter