

De dood is een verlossing van vele kwellingen  
ja zelfs een schat voor deze die wel geleefd hebben  
(H.-Thom.)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
de Heer

**Edmond SNEL**

Echtgenoot van Mevrouw

**Irma VAN SNICK**

geboren te Denderleeuw op 13 maart 1898,  
en er godvruchtig overleden op 4 februari 1963  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Deze overledene was een goed echtgenoot en  
een man van eer en deugd. Zijn omgeving zal hem  
gedenken als een goed en rechtschapen man.

Zijn ziekte aanvaardde hij met onderwerping  
en het lijden van de laatste weken doorstond hij  
zonder verbittering of klacht.

Waarom is mijn kwaal zonder hulp en onge-  
neesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld  
hebt volgens uw goddelijke Wil. Dat uw naam  
gezegend zij!  
Jerem. 15. 12h.

Mijn lieve echtgenote, wat is het leven kort,  
en hoe vlug werden wij van elkaar gescheiden. Wij  
konden nog veel jaren gelukkig zijn, doch God be-  
slist over leven en dood. Troost U eens zien wij el-  
kander weder in de hemel.

Mijn lieve kinderen en kleindochter ook mijn  
uur van heengaan is gekomen. Bidt voor mij, gij al-  
len samen, opdat de Heer zich over mij ontferme.

Weldra zullen wij verenigd zijn bij Godstroon.

De familiën SNEL,  
VAN VAERENBERGH,  
VAN SNICK  
en VAN MOL.

*danken voor uw gebeden  
en meevoelen in hun rouw.*

---

Begravenissen De Poorter, Rodenbachstraat,  
Drukkerij Rigo, Denderleeuw.