

Voorbij het werk, voorbij de strijd.
Leef nu in Godes heerlijkheid.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria Antoinette SNEL

echtgenote van de Heer

August Van Droogenbroeck

geboren te Denderleeuw, op 26 juli 1872 en er
godvruchtig overleden op 1 april 1956, gesterkt door
de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Van deze overledene mogen wij getuigen dat
ze diepgelovig was. Tevens mogen we haar noemen
de sterke vrouw uit de H. Schrift: Zij bestuurde
haar huishouden met vaste hand en was een on-
wrikbare steun voor haar echtgenoot.

Als kristen vrouw vervulde zij steeds haar
godsdiensplichten en bleef in de vrees des Heren
volharden tot de Heer haar riep.

Want zelfs de sterke moet buigen voor de Dood
en al is hij oud van jaren, eens is de door God be-
paalde dag bereikt.

Gedenk, ik bid U, o Heer, dat ik in uw tegen-
woordigheid gewandeld heb, in de waarheid en met
een gelovig hart, en dat ik volbracht heb wat U
aangenaam was. (11 Kon. 20, 3)

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, ik verlaat U nu; voor U allen
is de scheiding hard maar het is de wil van God. Uw
toewijding en uw zorgen waren mij lief. Ik dank u
er om. Bidt nu allen voor mij, mijn dierbaren, opdat
de Heer zich over mij ontferme.

De Heer August Van Droogenbroeck
haar echtgenoot;
Haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;
De familiën
SNEL, VAN DROOGENBROECK,
VERVLIMMEREN, UYTTERSROT.

zeer gevoelig aan de bliken
van deelneming betoond in hun
rouw, maar vooral getroost
door uw gebeden gestort voor
de dierbare afgestorvene.

Mevrouw
Maria Antoinette SNEL

danken U van harte.