

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust !

+

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

**REGINA SNEL**

weduwe van Mijnheer

**DESIDERIUS DE SCHRYVER**

geboren te Denderleeuw de 25 Mei 1871 en  
er schielijk overleden de 8 Februari 1953.

De familiën SNEL,  
DE SCHRYVER,  
TRIAEN en  
GOOSSENS

danke U om de bliken van  
deelneming en gbeden.

---

Als het morgend is, denkt dat gij de avond niet  
zult krijgen en als het avond geworden is wacht  
u van op de morgen te rekenen.

Waakt daarom en bidt, want niemand weet op  
welk uur de Heer zal komen. Hij zelf heeft gezegd,  
dat Hij komt als een dief in de nacht.

De hoge jaren bereikt op de weg der gerechtig-  
heid zijn een kroon van waardigheid. Spr.

Aan u, mijn goede bloedverwanten en vrienden,  
een laatste groet en een innig dankwoord. Door  
uw zorgen en genegenheid werd mijn killigen ouden  
dag als door een warme zon bestraald. Vergeet mij  
niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

R. I. P.

Drukk. M-3t Couck, G. Gezellestr. 90. Denderleeuw