

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**SILVAIN SNEL**

weduwnaar van Mevrouw

**HORTENSE DE SMET**

geboren te Denderleeuw de 29 Mei 1867 en  
aldaar godvruchtig overleden de 9 Maart 1951,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

---

Van jongs af in de vrees des Heren opgevoed bewan-  
delde hij steeds de weg van Gods geboden. Ps X

Ons leven reikt tot zeventig, tachtig jaren, het ove-  
rige is enkel kwelling en smart. Ps. 80, 10

De dood is een rust, een bevrijding van de lasten en  
kwellingen dezer aarde.

Bedanken wij God die hem ons zolang aan onze  
liefde bewaard heeft. H. Bas.

Vaarwel, teergeliefde kinderen en kleinkinderen, dank  
voor uw verkleefdheid en voor de tedere zorgen welke  
gij mij verleend hebt : troost u, want ik heb een ellen-  
dige aarde verwisseld voor een Rijk van eeuwige vreug-  
de : daar zullen wij elkander wederzien.

Goede familie en vrienden, gedenk mij steeds in uw  
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 dagen aflaat

R.

I.

P.

Mijnheer en Mevrouw Desiré SNEL en  
kinderen,

De familiën SNEL,

DE SMET en

TRIAEN

danken Ued. van harte om de blijken  
van deelneming en gebeden.

---

Drukk. H. Couck-Staels. Denderleeuw