

Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde ;
vergeet het maaksel van uw handen niet. Ps. 138



Bid voor de ziel van

DE HEER

ALBERT SNOECK

echtgenoot van mevrouw

ZOE VAN STRIJTHEM

geboren te Erwetegem op 12 juli 1910 en god-
vruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te
Zottegem op 21 augustus 1982.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oud-strijder 1940-1945.

Onverwachts is Albert van ons heengegaan. En
het doet velen pijn, want hij was echt een mens
om van te houden met zijn gemoedelijk karakter,
zijn diepe genegenheid voor zijn echtgenote,
zijn innige verbondenheid met kinderen en kleinkinderen,
die het diepste geluk van zijn leven
waren. Ook omdat hij een moedig en steeds
hoopvolle mens was, gekend als een ware volks-
vriend gedurende gans zijn leven.

Is een plots wegvallen van een geliefd wezen
wel erg pijnlijk, toch is onze genegenheid voor
hem zo waar, dat wij, eigen leed vergetend,
dankbaar zijn, dat hij, die zo van het leven
hield, geen lange ziekte tocht zonder uitzicht heeft
moeten leiden, noch de angsten kennen van het
naderend sterven.

En, gedenkend de woorden van Petrus aan Jezus:
«Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden
zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven
dat Gij de heilige God zijt», willen wij ons
ook tot Jezus keren en bidden dat Zijn woorden
voor Albert inderdaad eeuwige levenswerkelijkheid
zouden worden. Wij willen God danken voor de
vriendelijke en schone mens die vader geweest
is, de waarden die hem dierbaar waren in ere
houden, zodat hij van uit de hemel ook nu
nog naar ons verder zou kunnen glimlachen.

Dierbare echtgenote, gij zijt altijd diep om mij
bezorgd geweest ; het is het geluk van de mens
voor een ander onbaatzuchtig te kunnen zorgen.
Draag uw zorgen nu over op de onzen, nu God
voor mij zorg draagt ten volle.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb aan
u zoveel mooie uren en dagen te danken, draag
ook uw volle genegenheid over op moeder. Beste
familieleden en vrienden, gedenk mij in uw
bed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste !



**De families SNOECK, VAN STRIJTHEM,
SERBRUYNS en VAN DAMME,**

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. W. Leenaert, Erwetegem - ☎ (091) 60 38 58