



*"De goede strijd heb ik gestreden,
de wedloop voleindigd,
het geloof bewaard."* (2 Timotheus 4-7)

Aandenken aan

De heer
André SNOECK

echtgenoot van mevrouw Dona ANRIJS

geboren te Huise op 6 juni 1904 en
overleden te Oudenaarde op 9 mei 1993,
gesterkt door het Sakrament van de Ziekenzalving.

Veertien dagen voor zijn sterven wandelde André met zijn echtgenote in de Prinsendreef en op de Dries. Het was alsof hij die dag afscheid nam van de vruchten van het land en van de grond waarmee hij rusteloos, doorheen de jaren, was vergroeid. 's Anderendaags viel hij in een diepe rust, een slaap die hij zich eerder zo weinig had gegund. Zijn sterven was onmerkbaar, zacht, geen breuk, alleen een stil verglijden in het eeuwig leven, want dezelfde God die hier zijn leven droeg, zou ook dan zijn leven verder dragen. Op dat vertrouwen was zijn leven opgebouwd.

Zijn zorg voor zijn gezin, het welvaren van zijn bedrijf, zijn inzet voor de belangen van de boerengemeenschap hebben dat leven rijkelijk gevuld. Gedurende een lange tijd was hij voorzitter van de Landelijke Gilde. Hij had er evenzeer oog voor de geestelijke als de materiële noden

van de mensen uit het beroep. Wanneer de tijd gekomen was om zijn boerderij te verlaten, bleef hij met een onverminderde belangstelling en zorg het bedrijfsleven volgen, met heel veel aandacht ook voor de mensen die hem daar vroeger met hun arbeid hadden geholpen.

Aktief helpend zo lang hij kon, bleef zijn rusteloze geest bezig met de problemen van de landbouw. Hij volgde geïnteresseerd de politieke ontwikkelingen en was bezorgd, soms overbezorgd, om schoonmenselijke waarden die in deze tijd dreigen verloren te gaan. Waar hij kon, kwam hij in de dagelijkse Mis zijn dag, zijn gezin, zijn leven in Gods handen geven.

André was een gelovig en goed mens, een mens om van te houden. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons mocht zijn. Moge hij, in Gods liefde geborgen, verder leven...

*"Mijn lieve man, vader, opa,
Gij zijt echt geweest voor ons.
Dank voor dit alles.
Uw strijd is gestreden.
Heb hoop op wat de hemelse Vader U heeft beloofd."*

De families Snoeck-Cornelis en Anrijs-De Meulemeester danken U voor Uw gebed en medeleven.

Uitvaartverzorging Vanquickenborne - Wortegem-Petegem
Drukkerij Snoeck, Kruishoutem - Nokere