

We weten dat God alles ten goede leidt voor
hen die Hem liefhebben. (Rom. VIII, 28)



Bid voor de ziel

van de Heer

Gustaaf SNOECK

Weduwnaar van Mevrouw
Hortense SERBRUYNS

Ere-lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Godveerdegem, de 25 december 1874
en godvruchtig overleden te Erwetegem de
18 maart 1962,

getroost met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.
en de Pauselijke zegen.

Uw gelovigen, o Heer, sterven niet; zij gaan
over tot een ander leven. Goed sterven is met
Christus leven. Dit weze een troost voor allen die
treuren om het heengaan van deze dierbare over-
ledene.

Hij was een man van geloof en met een hart
waarmee hij iedereen onthaalde.

Kalm en rustig zag hij de dood te gemoet in
de overtuiging dat hij hem de beloning zou brengen
voor een verdienstelijk leven.

De hoge ouderdom is een erskroon op de weg
van de gerechtigheid; hij is het loon van een
verdienstelijk leven. Reeds een hele tijd voelde hij
het einde naderen, gans onderworpen aan Gods
Wil, gaf hij volgaarne zijn leven aan zijn Schepper
terug.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
om uw vriendschap en uw toewijding. Wanneer
ik zwijgzaam de gevolgen van die val en ziekte
moest ondergaan, weet dat mijn oog u volgde in
genegenheid en dankbaarheid. Moge God u zeg-
nen voor alles wat gij mij deed en in afwachting
dat wij elkander in het ander leven terugvinden,
steunt mijn ziel door uw gebed en de opdracht
van uw werk,

H Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons



Heer & Mevr Remy Franceus Snoeck kinderen en
kleinkinderen

Heer & Mevrouw Albert Snoeck-Van Strijthem en
kinderen

De familiën Snoeck, Serbruyns, Schotte en De Cang

danken Ued. oprecht voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg Rouckhout Erwetegem.