

De Heer heeft gegeven; de Heer heeft ontnomen; zoals het de Heer behaagde is het geschied: de Naam des Heren zij gezegend.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

ANDRÉA SOBRIE

weduwe van de heer FLORENT SPELEERS

geboren te Berchem op 25 augustus 1910 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 31 oktober 1972; gesterkt door de HH. Sakramenten der ster-
venden.

De dood is de verlossing van vele ellenden en een schat voor diegenen die godvruchtig geleefd hebben. Gelukkig dan de mens; die zo tracht te leven; zoals hij wenst bevonden te worden in het uur van zijn dood.

Lijden is betekenisvol voor wie de woorden van de goddelijke Meester beluisteren wil: «Indien gij Mij bemint; neem uw kruis op en volg Mij!» Dan wordt dat lijden een bron van genade en zegeningen. — Onze duurzame overledene heeft gedurende haar slevende kwaal; ruimschoots haar deel gekend in de beproevingen en lasten van dit vergankelijke leven. De ontmoeting met haar goddelijke Meester in de heilige kommunie; was steeds een troost en sterkte voor haar; en in stille onderwerping aanvaardde zij Gods heilige wil.

Wij danken U Heer God voor deze vrouw die ons zo nabij en dierbaar was en nu is weggeval-
len uit onze wereld. Wij bidden U God geef uw heerlijkheid; uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven vrouw. Wij kunnen niet geloven dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan; en dat alles wat zij voor mensen heeft betekend nu verloren is. Maar wij verenigen ons met het geloof waarin zichzelf aan U heeft vastgehouden ten einde toe.

Duurbare familieleden; en vooral u Esther, dank voor uw genegenheid en toegewijde zorgen; eens zien wij elkaar weer in het hemels vaderland. Gedenk mij in uw gebeden.

Mija Jezus; barmhartigheid.

De families

SOBRIE; NOTEBAERT; SPELEERS en HANSENS

danken

voor de blijken van innige deelneming.

Drukkerij Gasthuys - Oudenaarde