

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe...

†

Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

Zuster BASILE

Juliana SOENS

dochter van Heer en Mevrouw

Baziel SOENS - Maria VANDENBOSSCHE

Zij werd geboren te Sint-Denijs-Westrem
op 4 januari 1909.

Zij trad in bij de Zusters van de H. Vincentius
a Paulo te Deftinge op 2 februari 1943.

In deze congregatie legde zij haar geloften af
op 4 augustus 1944.

Na haar professie deed zij dienst te Zegelsem
en sedert 1950 was zij in dienst te Tielrode.

Zij ging vol overgave naar de Vader te Tielrode
op 3 december 1986.

Zij werd gesterkt door de Sacramenten van de Kerk.

In de congregatie van de zusters wist iedereen dat
zuster Basile van Gent was. Haar sappige taal
maakte dat duidelijk al bij het eerste contact en als
zij aan het zingen ging was er zeker geen twijfel
meer mogelijk.

Heel sterk van gezondheid is zij nooit geweest.
Maar met al de talenten die zij had heeft zij zich
gewijd aan de verzorging van de ouden van dagen.
Dit deed zij zolang zij kon. Zij deed haar werk
gaarne en goed.

Veranderingen konden haar weinig bekoren daarom
ook dat zij zolang bleef in het klooster waar zij thuis
was. Waar zij gewerkt had bleef zij ook rusten.

Zuster Basile heeft veel geleden. De ziekte voelde
zij in haar lichaam dag na dag en voelde ook dat
het niet beterde. De laatste maanden waren pijnlijke
maanden. Gelukkig was zij na de kliniek terug in
het klooster te zijn om daar waar zij geleefd en
gewerkt had te mogen sterven.

Zuster Basile had een vast geloof in de God van
trouw ook over de dood heen. Die God heeft zij
gediend in de mensen, bij Hem mag zij nu gelukkig
zijn voor altijd. (H.D.)

Om uw aanwezigheid
uw woorden van genegenheid,
uw gelovig gebed
danken wij U.

De familie en de congregatie van de zusters van
Sint-Vincentius a Paulo te Deftinge.

Drukk. «Delta» V. D'Haen-Hebbinckuys, Temse
Begr. Gyselincq p.v.b.a. - Temse - Tel. 771 04 41