



AANDENKEN AAN
DE HEER

Julien Soens

echtgenoot van

Mevrouw Irma Maeyens

geboren te Oostakker op 23 februari 1929
en er thuis overleden op 22 januari 1993,
gesterkt door de H.Sacramenten.

"Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
zijn lieve aandacht om de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en ook géén antwoord doet de pijn vergeten
die wij tezamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag."

Anton van Wilderode.

Nadat papa, drie jaar, het lijden in al zijn
dimensies moest ervaren, begaf uiteindelijk
dat ingoede hart.

Hij werkte een gans leven hard voor zijn
gezin, en toen hij rust kon nemen werd hij
door ziekte getroffen en moest hij ons te
vroeg verlaten.

Hij was groot en schoon door zijn eenvoud,
zachtaardig, een humorist die genoot van de
eenvoudige dingen van het leven. Hij had
geen woorden nodig om zijn zorg, zijn be-
kommernis en zijn diepe liefde voor mama,
zijn kinderen en zijn kleinkinderen uit te druk-
ken. Zijn liefde voor ons was voelbaar in elk
gebaar, in elke blik. Die liefde is sterker dan
de dood en ze zal altijd bij ons zijn.

Mama heeft je jarenlang liefdevol vastgehou-
den, in het vaste vertrouwen dat je hierna met
evenveel liefde zou worden overgenomen
door God, de Vader van alle mensen.

De families Soens, Maeyens, Batsleer en
Van Oostende danken U voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.