



Bid voor de ziel van

Mijnheer

**ANGEL RICHARD SOETAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie Flamand**

geboren te Everbeek op 13 november 1889 en er  
godvruchtig overleden op 18 februari 1976, ge-  
sterkt door het sacrament van de zieken.

God onze Heer, met veel pijn in 't hart ne-  
men we afscheid van ons vader, en toch weten  
we maar al te goed dat wij U nu moeten dank  
zeggen omdat wij zo een goede vader mochten  
hebben.

Allen die hem gekend hebben kunnen het  
getuigen: hij was een goed man die, met rotsvast  
vertrouwen in de Heer, gans zijn leven geplaatst  
heeft in het teken van gebed, werk en dienstbe-  
toon.

Met vertrouwen bidden we dan ook tot de  
Heer dat Hij onze duurzame Richard nu opneme  
in het hemels Vaderhuis, want Christus heeft ons  
toch zelf verzekerd: « Wat ge aan de minsten der  
mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan mij gedaan,  
kom daarom binnen in het hemelrijk. »

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinde-  
ren en familie, wat moet ik u allen danken voor  
uw schone trouwe liefde en uw niet aflatende te-  
dere zorgen. Bidt tot God dat Hij mij barmhartig  
weze en dat Hij u allen zegene.

Ook u allen, beste vrienden, kennissen en  
geburen, ik dank u voor uw genegenheid en uw  
vriendschap. Denkt nog dikwijls aan mij in uw  
vrome gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b. v. o.  
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families

**SOETAERT, FLAMAND,  
BERTOUILLE en ROMAN**

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

.....  
Druk. Vw A. Modde