

†

Het leven wis. Voor ieder is.  
Langs d' aardse baan. De kruisweg gaan.  
Gelukkig hij. Die vroom en blij.  
Geen last ontziend. De Heer hier dient.  
Bij 's levens end. Zal hij kontent.  
Naar God toegaan. Met deugd belaan.  
Waar broze tijd. Wordt eeuwigheid  
Met echte vrée.. In d' hemelstêe.

Blijft in uw gebeden indachtig de ziel van

DE HEER

**CARLOS SOETAERT**

echtgenoot van Mevr. Astrid CALLENS

geboren te Deinze op 4 augustus 1936 en  
godvruchtig overleden in het Sint-Andrieszie-  
kenhuis te Tielt op 2 december 1981, ge-  
sterkt door de H H. Sakramenten der zieken.

Innemend van karakter en vriendelijk in den  
omgang met de medemensen wist hij de acht-  
ing en de genegenheid te winnen van allen die  
met hem omgingen.

In het werk vond hij zijn genoegen omdat hij  
daardoor kon voorzien in het onderhoud van  
zijn schoongezin.

Wanneer de ziekte hem trof bleef hij rustig  
hopende op een spoedig herstel, hij herstelde  
van een eerste ziekte en dankbaar stelde hij  
zich opnieuw te weer om zijn vrouw en kin-  
deren te steunen. Helaas de genezing was maar  
voor korten duur totdat de dood een einde  
kwam stellen aan een leven nog vol beloften.  
Zoals hij geleefd heeft is hij gestorven een  
dood die veeleer een slaap geleek.

Vaarwel duurzame echtgenote, geliefde kin-  
deren allemaal, hebt dank om al de liefde en  
genegenheid welke ik van U mocht onder-  
vinden, gaarne was ik nog lang bij U gebleven  
om voor U allen te zorgen, de Heer heeft mij  
geroepen Zijn heilige Wil geschiede. Troost  
U bij de zekerheid van het wederzien en  
weet dat ik U allen blijf steunen door mijn  
voorspraak bij God, vergeet ook gij mij niet  
in uw dagelijkse gebeden totdat het ons ge-  
gund wordt voor eeuwig samen te blijven  
verlost van lijden en verdriet.

O. L. Vrouw patrones van Dentergem b.v.o.

Mevrouw Astrid CALLENS zijn echtgenote,  
en kinderen alsmede

de families SOETAERT-CALLENS en VAN-  
DERHAEGHEN-SPIESSENS

danken U voor uw bliken van deelneming in  
hun rouw maar vooral voor uw steun en gebed.

Befrag. en Rouwleid. Ant. De Boever-Drijjoel  
Markt 141 Deinze - Tel. 091 - 86 30 64