

Ik weet dat mijn verlosser leeft !



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Marie - Alice SOETAERT**

weduwe van de Heer  
**ALFONS LEROY**

geboren te Everbeek op 31 oktober 1880 en er  
godvruchtig vol overgave aan Gods H. Wil over-  
leden op 3 oktober 1966, Bediend met de H.H.  
Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen  
« in articulo mortis ».

---

De hoge ouderdom bereikt op de weg der  
deugd is een kroon van waardigheid.

De Heer zonl haar veel lijden en smarten  
over, maar nooit is een klacht over haar lippen  
gekomen. Zij vreesde de dood niet, maar kalm  
en gelaten zag zij haar einde naderen en gaf  
haar schone ziel vol vertrouwen aan haar Schep-  
per terug. Wij treuren om haar heengaan, maar  
laten wij ons verheugen omdat zij rijk aan  
verdiensten de hemel is binnengegaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn zorg  
en kommer ging naar U. Ik dank U voor uw  
liefde en goede zorgen.

Dierbare broeder en schoonzuster, familieleden  
en vrienden, ik zeg U geen vaarwel maar tot  
een blij wederzien hierboven. Bidt allen voor  
mij en voor degene die ik nu zal wederzien.

Mijn Jezus Barmhartigheid ! (300 d. afl.)



De families SOETAERT en LEROY,

betuigen U hun oprechte dank voor de  
blijken van deelneming en gebed.

---

R. Van der Geynst, Everbeek