



Na een leven van eenvoudig geloof,
na velen dienstbaar te zijn geweest, werd de

HEER

Marcel SOETE

echtgenoot van Adrienne LOOSE

geboren te Heule op 25 januari 1915, aldaar op
16 juni 1971 tot de eeuwige vreugde bij de Heer
opgenomen, gesterkt door de troostmiddelen van
de H. Kerk.

Hij heeft de Blijde Boodschap geloofd en beleefd.
Hij is nu in het huis van de Vader.

Zo eenvoudig als deze tekst was het leven
van de dierbare Overledene.
Al wat hij deed was oprecht, zonder omwegen,
van hem mag gezegd worden,
dat hij zijn God en zijn medemensen liefhad.
Hij leefde voor zijn gezin, de werknemers,
de sociale rechtvaardigheid.

Heer,

wij danken U voor Vader,
die met een vertrouwend geloof
en een offervaardigheid die geen grenzen kende,
zich iedere dag stil maar moedig inzette
voor het geluk van ons gezin
in pijnlijke en goede dagen.

wij danken U,
voor deze propagandist van de kristelijke Vak-
beweging
die zijn leven heeft gestaald, tot onbaatzuchtige
dienstbaarheid aan alle werknemers,
maar dan vooral uit de metaalnijverheid.
Daar ontplooidde Marcel,
een intense bedrijvigheid,
die tevens volharding, zin voor verantwoordelijk-
heid
en een juist oordeel vereiste.

wij danken U,
voor deze sociale voorvechter,
die gans zijn leven het opnam voor de kleinsten,
en als diep gelovig mens,
de rechtvaardigheid en liefde
als een Blijde Boodschap bracht
bij collegas, militanten en werknemers.

Heer,

wij bidden U,
Geef hem thans geluk en vrede,
wat Gij beloofd hebt aan wie in U vertrouwde.
Blijf met uw liefde waken,
over Moeder en Kinderen,
Familieleden en Vrienden uit de Beweging.
Geef dat wij de bezieling uitdragen
waarmee hij ons in het werk is voorgegaan.
Dat hij ruste in vrede.

De families Soete, Saeytijd, Loose en Allemeersch
danken U voor de blijken van deelneming.

Begr. Ondern. J. Pyfferoen, - Drukk. Vanmarcke