

De hoge ouderdom, bereikt op de weg der
gerechtigheid is een kroon van waardigheid.
(Prov. XVI,31)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

ALFRED SOETENS

echtgenoot van Mevrouw
CLARA VAN PEVENAGE

geboren te Everbeek op 28 november 1879 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen (Stede-
lijk Ziekenhuis) op 24 november 1965, versterkt
door de H.H. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

De goede oude vader is heengegaan. Bedroeft
u echter niet zulk een vader te hebben verloren,
maar verheugt er u over zulk een vader gehad
te hebben.

Hij was een man van de goede ouden vlaamsen
stempel : rotsvast in zijn kristelijke overtuiging
welke hij dan ook beleefde.

De dood heeft hij kalm zien aankomen. Graag
had hij nog enkele jaren midden der zijnen
willen verblijven, want hij beminde het leven,
omdat hij altijd goed had geleefd. Doch hij was
ook bereid Gods wil over zich te aanvaarden.
Die kalme berusting vond haar grond in zijn
geloof dat ons leert dat de dood de ingang is
tot het Hemels Vaderhuis.

Beminde Echtgenote, ik dank U voor de kalme
beraadzaamheid waarmee gij zovele jaren mijn
troost, steun en sterkte geweest zijt. Laten wij
ons nu schikken naar Gods Wil.

Lieve Kinderen, Kleinkinderen en Achterklein-
kind, mijn trots en mijn vreugde. U ook dank ik
voor de beste zorgen in mijn ouden dag. Gij
zijt zo goed geweest voor mij. Omringt nu moe-
der met al de nodige zorgen en blijft uw vader
gedenken in uw gebeden.

Beste Familieleden en Vrienden, schenkt mij
ook een vurig gebed.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families SOETENS, VAN PEVENAGE, D'HAE-
NENS, LEYMAN en VAN LOVEN,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

A. Opdecam, Everbeek