

Bemind door God en de menschen zal zijn aandenken
in eere blijven.

† BID VOOR DE ZIEL

van

ALOIS - LOUIS SOETENS,

geboren te Kruishoutem, den 12 Juni 1873 en
aldaar godvruchtig overleden, den 17 Juni 1943,
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden
Lid van 't genootschap van den H. Franciscus - Xaver.

Van zijn prilste jeugd af heeft hij God leeren be-
minnen en dienen; de diepen zin van godsvrucht en
godsdienstigheid, dien zijne ouders hem hadden inge-
drukt, heeft hij bewaard tot zijn laatsten levensdag; in
zijn leven kende hij slechts twee bezigheden: in allen
eenvoud des harten God dienen, en den evennaaste
helpen en bijstaan overal waar het noodig was.

In stille eenzaamheid teruggetrokken vond hij den
weg der eenvoudigen naar het hart van God. In zijn
gebed vond hij vereeniging met zijn Heer, vooral in
zijn laatste levensdagen, toen een sleepende ziekte
hem bezocht en pijnigde, vond hij daar de kracht om
in volle overgave aan Gods wil alles te dragen, wat
Hij hem overzond. Zoo heeft hij menig uur, met ge-
sloten oogen, maar in gedachte met God vereenigd,
doorgebracht.

Hoevelen zijn ze niet, wien hij ongerekend een dienst
heeft bewezen, niemand kon hij ongeholpen laten
doorgaan.

Nu is deze vrome dienaar tot zijn Meester geroepen
om uit zijne hand, een kroon van glorie te ontvangen.

Beminde Zusters, uwe droefheid is groot nu ik zoo
spoedig na het heengaan van Jules, U ook verlaten
moet. Het is Gods wil, weldra zullen we allen weerom
vereenigd zijn in den hemel. Onze liefde is niet ver-
broken maar blijft voort leven. Ik dank u voor al uwe
liefdevolle zorgen, vooral gedurende de laatste
dagen. Weest mij indachtig in uwe gebeden en in het
H. Misoffer.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 dagen.

R. I. P.

848 Druk. L. Walters, Kruishoutem Tel. 143

De Kinderen SOETENS en familie,

zeer gevoelig voor de blijken van
genegenheid en de vele gebeden
bedanken U innig.