

God alleen mag zulk een offer vragen,  
Een sterk geloof alleen kan zulk een offer dragen.

*Haar hart was goed voor allemaal  
en smelloos zuiver als kristaal  
Haar oog was als een zonnestraal.  
Een hoekje van de hemel.*

*En kwam zij vlug naar huis gespoed  
Zij riep aan elk haar blijden groet ;  
Zij bracht er met haar stil gemoed.  
Een hoekje van de hemel.*

*Toen legde zij zich moe, ter ruste neer ;  
en lichte op de haren een laatste keer :  
Toen wenkte haar Jezus, de Lieve Heer :  
en ging toen naar de hemel.*

*Al viel van de stengel, dees rozenknop af,  
al drenken ons tranen, een jeudig graf,  
Goddank toch, omdat in dit meisje Hij ons gaf,  
een hoekje van de hemel.*

\* **BID GOD VOOR DE ZIEL**  
VAN JUFFROUW

**Beatrijs - Martha - Rafaella SOETENS**  
Dochter van

Mijnheer en Mevrouw Oetaaf SOETENS - NOREILLE  
geboren te Zwevegem, de 27 februari 1935, en zachtjes in  
de Heer ontslapen te Kortrijk, de 19 november 1955.  
versterkt door de laatste H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Mariale Jeugdbond en van de H. Hartebond.*

"Kort of lang leven... dat is toch om het even, als wij  
het maar ongerept terug kunnen geven."

Het leven kan voor de mensen niet "af", schijnen, maar  
voor God waarlijk "af", zijn! Menselijker wijze gesproken  
kan het leven van dit jong meisje niet voltooid en "af", ge-  
heten worden. Zo onverwachts is deze droeve tijdning over  
ons gekomen, als een storm in een schone najaarsdag! On-

gelooflijk en toch waar ! O Heer, wat een slag ! Waarom  
deze beloftevolle bloem zo vroeg geplukt in de hovingen  
van ons huiselijk geluk? Waarom dit jong leven, in zijn  
volle levenslente, aan de liefde der haren ontruk? Gij  
hebt ze ons gegeven voor ons geluk, en nu ontnemt Gij  
ze ons ; ofschoon ons hart vol droefheid is, geven wij ze U  
terug zonder klagen. Dat Uw Heilige Wil geschiede,...  
ook nu !

Een schone ziel, scherp van geest, rijk en edel, gemoed-  
delijk, opgeruimd en trouw ! Een zonnestraal in 't huisge-  
zin, vol van belofte, de hoop voor de toekomst ! Geen  
wonder dat de Heer deze schone ziel heeft uitverkoren om  
te gaan... langs de weg die Jezus lijden heeft getekend.  
De ziekte velde haar neer ; doch nooit kloeg zij ; op haar  
sterfbed kuste zij de tranen weg van haar Ouders en ge-  
liefden. Zij wilde leven, en steeds bleef in haar zuivere  
ogen het licht der hoop flikkeren, totdat de dood die  
zachtjes sloot !

Jezus ook had haar lief, en daarom heeft Hij haar tot  
Zich geroepen.

Wij wenen, Heer, omdat wij een lieveling verliezen ;  
met volle onderwerping ; omdat we christene mensen zijn  
en Gij ons kind in den Hemel opneemt ; en wij loven U :  
omdat we weten dat Gij uw zegen meet op de zwaarte van  
het kruis.

*Dierbare Vader en Moeder !* Ik ben aan uw liefde ontno-  
men. Weest sterk, want uw andere kinderen zijn er nog !  
Ik dank u uitermate, en zal van hierboven biddend over u  
waken.

*Mijn lieve broeders, Zuster, Schoonzuster, Grootmoeder en  
familie, die zozeer uw jongste Zus lief hadt, van u kreeg  
ik nooit een hard woord te horen. Mijn lieve Jan, waarvel  
en levte scone, zoals we steeds gedroomd hadden. Dank  
om uw trouwe liefde. Dierbare zusters uit Maria-Jeugdbond,  
leert uit mijn dood de waarde van het leven schatten. En  
gij allen, Mede-bedwenden, Leden van de zangilde, Vrien-  
dinnen en Geburen, bidt voor mij ! Aan allen roep ik  
tegen : We zien elkander nog eens terug hij de Heer !*

**DE FAMILIE SOETENS-NOREILLE**

DANKEN U OM DE GEBEDEN EN BLIJKEN VAN DEELNEMING

Drukk. Maurice Staeiens, Zwevegem.