

Heb dank, Heer,
voor dit mooie en vruchtbare leven.

Vroom aandenken aan

Mejuffrouw
Denise SOETENS

geboren te Everbeek 24 februari 1922
overleden te Lubbeek 21 augustus 1990
gesterkt door de Heilige Sakramenten.



Ons doorgoed, moedig en levenslustig
Denieske is van ons heengegaan.
Beproevingen bleven haar niet be-
spaard, maar in het dragen van haar
kruis kwam heel de sterkte van haar
persoonlijkheid tot uiting. Fysisch be-

perkt, heeft ze met haar vele talenten
gewoekerd en geijverd. De laatste
maanden vielen haar nochtans erg
zwaar ; in diep geloof verlangde ze
naar het nieuwe leven. Met Paulus
mocht ze zeggen : « Ik verlang vrij te
komen en met Christus te zijn ».

Dat is onze troost nu we haar zozeer
zullen missen. Vertrouwend op God
zeggen we : Dank U, Denieske, dank
voor alles en tot weerziens bij de Heer.

Maria, mijn Moeder, Gij waart mijn
hulp en mijn vreugde.

De families
SOETENS en **VAN TRIMPONT**
alsook Pater Marcel **VERHEYDEN**

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en vragen U verder
een vroom gebed.