



Bid om vrede voor
MEJUFFROUW

Elisa SOETENS

dochter van wijlen Remi en Celina DE CREMER
geboren te St.-Maria-Lierde op 30 januari 1896
en godvruchtig overleden te Opbrakel op 26
april 1968, gesterkt door het Sakrament van de
zieken en de pauselijke zegen.

Alleen, maar niet verlaten, woonde en werkte zij in haar alleenstaande huisje, langs 'n drukke baan.

Sinds jaren wou zij nog meer alleen zijn en nu... is zij bij 'al die anderen die reeds bij U, Heer, verheerlijkt zijn., (canon v/d H. mis)

Geliefde familie, u kent mijn wens en wil. Ik dank U om uw hulp en genegenheid.

Geef mij wat ik U niet meer geven kan : uw smekend gebed in de H. Misviering.

Ik word begraven op 1 mei, feest van Sint-Jozef Arbeider. Hij moge uw leven en streven beschermen.

"Op U blijft mijn ziel vertrouwen, Heer, en zij vertrouwt uw woord en uw beloften.,,
(ps 129)

"Het is de wil van de Vader die mij heeft gezonden dat ik niets verloren laat gaan van wat Hij Mij heeft toevertrouwd, maar dat ik het op laat staan op de laatste dag., (Joh. 6,39). Dat is de ware dag des Heren !

De families SOETENS-DE CREMER,

danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde