

Zalig zij die in den Heer sterven. Openb. XIV, 13



BID VOOR DE ZIEL

van

FLORIMOND SOETENS

weduwnaar van

Melanie DE Brackeleer

geboren te Zarlardingje, den 9 Februari 1859 en
aldaar overleden den 5 April 1948.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
Lid van het gnootschap van den H. Franç. Xav.

Hij was eenvoudig doch oprecht van gemoed; vol geloof, bleef hij stipt getrouw aan zijne plichten van godsdienst en ijverig voor het goed; menschlievend van aard, verzorgde hij voorbeeld'g zijne huisgenoten en stond dienstvaardig voor eenieder binnen zijn leven: om dit alles, samen met zijn stichtenden dood zal hij in eenieders gedachtenis blijven maar vooral van zijne dankbare nakomelingen en vrienden.

Eene grote eer en glorie van hem is bovenal, zijne talrijke kinderen door woord en voorbeeld den weg der deugd te hebben aangetoond.

Ook schonk God hem eenen gelukkigen ouden dag: bij gestaan van zijne geliefde kinderen, die hem met bezorgdheid en genegenheid omringden, gaf hij zijne schoone ziel aan zijnen Schepper terug.

Heb dank mijne geliefde kinderen en kleinkinderen om al uwe genegenheid en zorgen; blijft de voorbeelden uwer ouders indachtig bidt voor hen opdat de Heer hen opene in den schoot zijner barmhartigheid

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne zaligheid.
300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

SOETENS en DE BRACKELEER