

Bij de dood wordt het leven niet ontnomen doch veranderd en voor de rechtvaardige verandert het in een zalige eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHER

Germain Alfons Soetens

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise Bauwens

geboren te Overboelare de 23 januari 1929 en
schielijk overleden te Schaarbeek de 24 april 1963.

De duurzame overledene die zo onverwachts tot God is teruggekeerd was een goed echtgenoot, een werkzaam vader die niets spaarde om zijn vrouw en kind gelukkig te maken.

Hoe wijs en voorzichtig is de mens die in deze korte levenstijd zó tracht te leven gelijk hij in het onvermijdelijk uur der dood wenst bevonden te worden. Laat ons derhalve zó leven dat de dood ons niet onvoorbereid treft.

Heer, treed niet in betwisting met uw dienaar, want geen mens zal bij U rechtvaardig bevonden worden, tenzij hem door U vergiffenis van zijn zonden geschonken wordt. Aan U is het eigen, o God, altijd medelijden te hebben met de mens. Wees daarom barmhartig tegenover de ziel van Uw dienaar Germain die gedurende zijn leven getekend werd met het teken der H. Drieuldigheid.

Vaartwel, beminde echtgenote, de zware slag die u komt te treffen heeft uw hart doen bloeden doch

moge de liefde die wij elkander in 't leven betoond hebben bij dit droevig afscheid aan het graf bezegeld worden en voortduren door onze wederzijdse gebeden en moge het kind dat God ons gaf u steeds herinneren aan hem die voor u beide leefde en werkte.

Vaartwel, beminde moeder, familie en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid, gedenkt mij in uw gebeden; 't is het enige dat me nog helpen kan.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



De familiën SOETENS, BAUWENS,

DE COCK en DROESBEKE

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

Danken U.

Drukk. De Vos, koster. Overboelare