

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

HERMINIE SOETENS

Weduwe van Mijnheer

CYRIEL HOLDERBEKE,

geboren te St. Maria-Lierde, den 15 Februari 1881,
en er godvruchtig overleden, den 26 Januari 1948,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De achtbare overledene die wij bewenen was nog vol levenslust en krachtig van gestel ; maar zie, verraderlijk be kroop haar een kwaadaardige ziekte en bij 't krie ken van de dag riep haar Schepper haar van dit tranendal terug. Jaren lang volbracht zij haar taak en iedere dag had zij nieuwe moed en verse kracht om met toewijding te arbeiden voor de hare.

De beproeving in dit leven is het beste middel om ons te onthechten van al wat deze vergankelijke wereld ons aanbiedt ; de beproeving is ook de rijkste bron van eeuwige verdienste.

Bemide Kinderen en Familieleden, weent... doch niet gelijk mensen die geen hoop hebben ; ik verlaat een dal van tranen om het rijk der hemelen in te treden. Van daarboven blijf ik U beminnen, daarboven wacht ik U. Weest mij intussen indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.

De familieën HOLDERBEKE,
VAN TORTELBOOM,
MACHTELINXX.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.