

« In Uw handen beveel ik mijn geest ».



DANKBAAR AANDENKEN  
aan de Heer

## Hubert, Gustaaf SOETENS

echtgenoot van Mevrouw  
**Marie-Louise VAN CAENEGEM,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 28 april 1911  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het  
A.Z. te Gent op 2 maart 1981, nadat hij de  
Pauselijke Zegen en het Ziekensakrament ont-  
vangen had.

« Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van  
deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid  
waarvan ons de openbaring te wachten  
staat ».

(Rom 8,18)

Lijden heeft Hubert tijdens zijn laatste levens-  
jaren overvloedig gekend : naast de lichame-  
lijke pijn en langzame aftakeling, werd hij  
gekonfronteerd met de zekerheid dat zijn ziekte  
hem naar de dood voeren zou, kreeg hij het  
verdriet te verwerken om een steeds weder-  
kerende afwezigheid uit zijn huiskring, en  
werd hij nog meer bezorgd dan voorheen om  
zijn naastbestaanden. Tegenover dit menselijk  
leed stonden allen machteloos. Hoe dikwijls  
zou deze man in de worsteling met zijn lij-  
denskelk op zijn Olijfborg niet gevraagd heb-  
ben : « Vader, laat deze kelk voorbij gaan » ?  
En toch heeft ook dit lijden zin en waarde  
gehad.

Dit lijden was voor de echtgenote en kinde-  
ren van deze man en vader een bijzondere  
oproep om te helpen, om op te beuren, om  
troost en goedheid te brengen. God heeft hun  
hart gekozen om deze mens in nood Zijn  
liefde te bewijzen.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, dank  
om uw bezorgdheid, om uw pogingen om mijn  
lijden te verlichten, om uw menigvuldige be-  
zoeken in het ziekenhuis. Dit alles is mij  
een ware troost en sterkte geweest.

U, Zuster Elmire, dank ik heel bijzonder om  
de manier waarop gij mij bijgestaan hebt,  
vooral dan in de ogenblikken van mijn over-  
gang naar de eeuwigheid. Moge uw gebed en  
uw geloofsverkondiging in deze moeilijke da-  
gen voor gans onze familie een troostende  
en hoopgevend sterkte betekenen. Spreek met  
al mijn kleinkinderen en met al onze fami-  
lieleden voor mij tenbeste bij de Heer :  
« God, blijdschap en vreugde, maar ook pijn  
en lijden tekenen ons bestaan. Wij bidden U  
voor deze dierbare overledene Hubert, die na  
een lange ziekte van ons is heengegaan. Wij  
danken U dat onze zorg voor hem ons dichter  
bij elkander heeft gebracht en dat wij  
van hem mochten leren dat ook het lijden  
een weg kan zijn naar U, dank zij Jezus,  
Uw Zoon, onze Heer ».

De families SOETENS, VAN CAENEGEM, BURY,  
VAN DER HEYDEN,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-  
neming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel