



De Vader in de hemel
aanvaardde in de eeuwige rust
de ziel van zijn trouwe dienaar

de heer

JULES SOETENS

echtgenoot van mevrouw
Florine Baele

geboren te Goferdinge op 13 november
1904 en vroom overleden te Geraards-
bergen op 6 november 1980, gesterkt
door de HH. Sacramenten der Zieken.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart,
en de Krist. Bond Gepensioneerden.
Oud-Krijgsgevangene 1940 - 45

De families Soetens, Baele,
Van Lul en D'Hondt

danken voor uw gebed en blijken
van medevoelen.

Druk. De Vos, Koster Overboelare

Op het einde van zijn jarenlang stipt vol-
brachte levenstaak kon de oude, godsge-
trouwe Simeon in alle eenvoud en oprecht-
heid des harten bidden : "Laat, Heer, uw
dienaar thans in vrede gaan."

Diezelfde bede en verzuchting lag ook op
de tong van deze dierbare overledene en
sluimerde diep in zijn hart. Hij ook mocht
terecht en fier terugblikken op 'n welgevuld
leven dat als grondbeginselen had : onbe-
rekende liefde en totale inzet voor vrouw
en kinderen, eerlijkheid en vriendelijkheid
voor zijn medemensen, trouw aan en ver-
bonden met de Heer en zijn Kerk.

Het was een man om van te houden en om
te rouwen bij zijn heengaan door alwie hem
heeft gekend of ontmoet.

Overtuigd dat zeker zij, die zo hebben
geleefd, Gods heerlijkheid zullen ingaan,
wordt onze droefheid getemperd door die
hoopvolle verwachting. Het moet ons, die
achterblijven, een steun en aanmoediging
zijn om, evenals deze dierbare overledene,
trouw te worden, te zijn en te blijven aan
het leven dat God met ons voorheeft en de
Kerk ons voorhoudt.

Het weze een troost voor zijn beproefde
echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen
en voor ons allen zo iemand te hebben
gekend : een man om er blijvend naar om
te kijken en de levensweg, die hij ons is
voorgegaan, verder te zetten.

O. L. Vrouw, Koningin van de Vrede, bid
voor ons !