

Wie ben ik en wat is mijn leven?..

I. Kon.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

**JULIEN SOETENS**

zoon van Jules en van Simone Bouvry

geboren te Everbeek, de 31 mei 1941 en schielijk  
overleden te Geraardsbergen (Ziekenhuis), de 8  
september 1958, versterkt door het H. Olieusel.

Ons leven hangt maar aan een draad;  
wie weet er waar hij gaat of staat,  
wanneer de dood zal komen,  
of hoe dat hem, bij nacht of dag,  
bij horenstoot of wapenslag,  
zijn ziele wordt ontnomen?..

De felste valt al eer hij 't weet;  
de mate die hem 't leven meet,  
weet niemand van te voren.

Zo, weet bereid, en leert hiervan:  
" 't geen mij vandaag behoort, dat kan  
U morgen ook behoren! "

(G. G.)

Vaartwel, teergeliefde Ouders, Broeders, Zus-  
ters en Bloedverwanten! "Mijn God, wees Gij,  
nu ik niet meer bij hen ben, hun vertrooster,  
hun sterkte, hun steun, hunne beloning! "

Fénélon'

Gij ook, Beste Vrienden, zult mij in uwe gebeden  
indachtig wezen!

Barmhartige Jezus, geef Hem de eeuwige rust  
En dat het eeuwig Licht hem verschijne.

Dodenofficie.

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën SOETENS, BOUVRY en  
BRAEDT  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.