

Weest mijn lot indachtig, want ook u staat het te wachten. Heden ik, morgen gij.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer LEON SOETENS

OUD-STRIJDER 1914-18

echtgenoot van

Mevrouw Damasine BUYENS

geboren te Zarlardinghe den 20 December 1885 en
overleden te Geeraardsbergen den 14 April 1947,
voorzien van de HH. Rechten.

In den wereldoorlog 1914-18, heeft hij moedig zijn vaderland gediend, maar ook hij is van de oorlogsnaweën niet gespaard gebleven.

Ik heb droeve en ellendige dagen en nachten beleefd. Ik heb God, mijnen Heer aanroepen en in kwellingen en lijden heb ik in het gebed troost en sterkte gevonden.

Duurbare echtgenoote, kinderen en kleinkinderen, vaartwel, troost u, weent niet als deze die geen Geloof hebben. Eens vinden we malkander weder in den hemel. Ik dank u voor de liefde en de teedere zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet, blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Dat het eeuwige Licht hem verschijne. Amen.

Uitg. E. De Croo, koster, Overboelare

De familiën SOETENS, BUYENS, DE BRAKELEER
en MARTIN,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor den dierbaren afgestorvenen

Mijnheer LEON SOETENS

danken U van harte.