

Het leven is maar een doortocht op de weg naar de eeuwigheid.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Marie-Claris SOETENS

echtgenote van Mijnheer  
ARTHUR PIETERS

geboren te Zarlardinghe op 18 september 1886 en er godvruchtig overleden op 30 januari 1964, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

De duurzame overledene was een teder en bezorgde moeder, vol liefde voor haar echtgenoot en kinderen.

Het einde van dit vergankelijk leven zag zij naderen, met die gelatenheid en kalmte die voor de stervende de kostelijkste aller genaden zijn en voor de overlevende de zoetste vertroosting.

Geloofd zij de Heer, omdat Hij aan degene die wij bewenen de tijd verleend heeft om zich tot de overgang van de eeuwigheid wel te bereiden.

Beminde echtgenoot, heb dank voor de liefde en zorgen waarmede gij mij omringd hebt.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, volgt altijd de weg van eer en deugd, waarop ik u ben voorgaagan,

bemint en eerbiedigt uw vader. U ook mijn beste dank voor al uw kinderliefde betoond binst mijn leven en ziekte. Vergeet me niet in uw gebeden.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt mij ook een vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De Families

SOETENS,  
PARRACIE,  
PIETERS,  
BRODDELEZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

---

(Jitg. A. Opdecam, Everbeek