

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie-Thérèse SOETENS

weduwe van wijlen François DE HENAU,
geboren te St.-Maria-Lierde de 20 juni 1866 en
er godvruchtig overleden de 5 juni 1959,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

De hoge ouderdom is een grote genade wanneer we hem weten te gebruiken om ons nauwer met God te verenigen en ons te richten naar de eeuwigheid die nakend is.

Zo heeft deze duurzame overledene gedaan. Gesteund door haar geloof, droeg zij de ongemakken en lasten van haar hoge jaren. Haar toevlucht en troost was vooral Kristus in de H. Eucharistie.

Wel kon zij zelf niet meer ter kerke komen, doch dankbaar maakte zij gebruik van elke gelegenheid die haar werd geboden om aan huis haar Goddelijke Heer te ontvangen.

Daardoor heeft zij zich dan ook het eeuwige leven gewonnen.

Nog maar pas was Kristus voor het laatst tot haar gekomen of 't aardse leven nam een einde: "Wie in mij blijft en ik in hem, heeft het eeuwige leven.,,

Duurbare kinderen en familie, hebt dank voor de ontvangen zorgen en genegenheid. Laat de liefdeband waarmee we met elkander verbonden waren hier op aarde nu voortbestaan, door mij in uw gebeden en H.H. Missen verder te gedenken. Bij God blijf ik samen met vader voor U ten beste spreken, opdat gij allen zo moogt leven, dat ge uw eeuwig doel kunt bereiken.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.



De families SOETENS, DE HENAU,
VAN ELSUWE en LOIGNON,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. V. Lafort, St.-Maria-Lierde