



GEDENKEN WIJ GELOVIG EN DANKBAAR
MEVROUW

MARTHA SOETENS

geboren te Everbeek op 22 september 1903 en
godvruchtig overleden in het St. Franciscus-
ziekenhuis te Brakel op 17 november 1981,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

De Heer en Mevrouw Valère Soetens(+)-Marcel
en Yvonne De Meyer-Bakkaus,

De Heer en Mevrouw Jacques en Linda Soetens-
De Paepe, Jürgen en Björn,

De Heer en Mevrouw Jean-Pierre en Marleen
Soetens-De Smet, Brenda en Mieke,

De Overste en Zusters van het rusthuis St. Marie
te Everbeek,

De families Soetens en Serlippens,

danken U voor uw oprechte deelneming en
gebeden.

Niet onvoorbereid is deze vrouw van ons heen-
gegaan. Wie immers goed tracht te leven, sterft
ook goed. Steeds is haar betrachting geweest als
rechtschapen mens door het leven te gaan, in
liefdevolle gehoorzaamheid aan de wil van God,
in dienstbaarheid jegens de naaste.

" Zalig zij die in de Heer sterven ; zij zullen uit-
rusten van hun zorgen, hun goede werken volgen
hen. "

Mijn geliefden, waar ik zoveel van hield, mijn le-
ven hier is ten einde en 't eeuwige is begonnen.
Ik ben niet van U weg. Ik blijf met U verbonden
en wacht in de hemel. 'k Was goed bij U die mij
bemindet en zorg voor mij droeg. Ik dank U
daarvoor. Schenkt mij een vurig gebed.

Ook de zusters van het rusthuis en mijn klein-
kinderen dank ik om hun goede zorgen de laatste
jaren van mijn leven en vraag ook aan mijn vrien-
den en kennissen mij niet te vergeten in hun ge-
beden.

Mijn Jezus barmhartigheid.