

« De Heer is mijn leidsman en mijn licht ».

(Ps.27,1)

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## PETRUS SOETENS

zoon van wijlen

**Charles, Louis en Marie-Louise Van der Heyden**

geboren te Erwetegem op 22 augustus 1896 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem op 3 juli 1979, nadat hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen had.



De familie SOETENS,

dankt U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

« Het aanzien van de ouderdom wordt niet gemeten naar het getal der jaren, maar inzicht is voor de mensen de ware grijsheid en een vlekkeloos leven de ware ouderdom (Wijsh. 4,8-9).

Stil en teruggetrokken heeft deze man zijn leven geleefd, in een bijna voortdurende ingekeerdheid in zichzelf, als 't ware enkel toegankelijk voor de God die hem van kindsbeen af bijgebracht werd en Die hij tijdens zijn laatste levensjaren diep gelovig en vol eerbied ontving in de H. Eucharistie bij gelegenheid van de hoogdag. Voor deze gebeurtenis onderbrak hij zijn dagelijkse bezigheden, waarmee hij zeer begaan was. Hij handelde aldus omdat hij begreep en inzicht had in het feit dat voor God wel eens extra tijd moet gemaakt worden in het leven. Deze wijsheid had er hem eveneens toegebracht, om naar Gods gebod, zich verdienstelijk te maken bij mensen op een ogenblik dat zijn arbeid voor hen een ware steun betekende. Om deze hulp, stil en zwijgend geboden, mocht Petrus dan ook in zijn oude dag dankbaarheid en bezorgdheid ondervinden.

Voor deze man, die in een rustige stilte en zeer onopvallend zijn leven doorbracht bidden wij: « Heer onze God, wij vertrouwen U deze man toe. Steeds bleef Uw liefde hem nabij want Gij zijt een God van trouw. Wil thans voltooiën in de eeuwigheid wat Gij in de tijd met hem begonnen zijt. Neem hem op in Uw rijk, waar alleen maar vrede heerst, vreugde en liefde, dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer.